

Verhuizen - even bijpraten - Wereld Vrede Meditatie in Apeldoorn

2 berichten

Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>
Aan: nickysagency@gmail.com

26 december 2023 om 12:03

**K E R S T wens van Nicky's Place
en Nicole en familie**



De kerstkaart met de wensen voor 2024.

Het jaar loopt ten einde ik stuur jullie een vanuit het HART geschreven wens: zorg goed voor elkaar, blijf lief en respectvol tegen de ander, vertrouw erop dat alles op zijn of haar pootjes terecht komt, blijf lachen!

Tel je zegeningen, houdt je focus op je doelen, volg je HART. Voor 2024 wens ik je veel stralende ontmoetingen, nieuwe avonturen. GEZONDHEID en OVERVLOED van het positieve wat je aan wilt trekken.

Stralende groet van Nicole



Mijn hele gezin samen op de foto, met de baby op komst. Links Melanie en Julian en rechts Marouschka en Franklin met de baby.

Lieve familie, vrienden, collega's, buren, klasgenoten,

Hier is de jaarlijkse bijlage weer bij de kerstwens. Dit jaar zelfs een hele A4 vol met informatie en terugblikken en zeker een blik vooruit naar 2024.

Als we beginnen met de Kerst van 2022 dan was deze verdrietig van toon mijn moeder nu 90 jaar oud was toen "best wel ziek" en de gedachte was dat ze de volgende kerst niet zou halen. Gelukkig is ze er nog! En GELUKKIG was er plek voor haar in het verzorgingshuis de Luwte in Amstelveen (ook dicht bij mijn broers) en daar woont zij sinds eind maart.

Januari bracht een schokgolf van verlies, onze goede vriendin Everdine bleek plotsklaps overleden te zijn, daar waren we allen best van geschrokken. Het confronteert ook zo direct met het feit dat het leven eindig is en ook dat het iedereen kan overkomen, niemand blijft achter. Tegelijkertijd bleek mijn lieve vriendin Erika ongeneeslijk ziek te zijn en een korte levensverwachting te hebben, KABOEM! Dat doet heel diep pijn in mijn hart en vraagt veel kracht om te blijven handelen en wandelen door het leven.

De huiseigenaar kwam langs en wilde na 40 jaar groots gaan verduurzamen, ik schrok en besepte dat ik al vele jaren spreek over de wens om te gaan verhuizen naar het Oosten van het Land en dan specifiek de omgeving van Brummen, Zutphen, Apeldoorn, Deventer. Dit was een TEKEN, een signaal van de kosmos om mij op weg te helpen. Ik ben in gesprek gegaan en heb de huur opgezegd per 1 juli 2024 en heb "rust in de tent"! Maar goed dat is natuurlijk wel een grote stap die ik ga zetten en velen van jullie lezen dit voor het eerst... na 41 jaar ga ik alles inpakken en verhuizen naar de Oostkust van Nederland tussen de Veluwe en de IJssel.

Ook twee van mama haar broers Cees en Ton zijn dit jaar naar de familie in de hemelen vertrokken wat voor mama die dementerend is steeds weer een schok teweeg brengt.

Ondertussen heb ik ook nog diverse studies gevolgd, de opleiding voor beleidsbemiddelaar is afgerond en samen met twee collega's gaan wij een team vormen en complexe problemen tussen overheid, ondernemers en bewoners vlot trekken en weer in beweging brengen.

IK WORD OMA!!

Zoon Franklin en zijn vrouw Marouschka met een baby in de buik EN zoon Julian en zijn vrouw Melanie gaan goed, ik ben super TROTS op mijn vier volwassen "kinders" die zorgvuldig hun plek op aarde innemen.

Dansen is een vorm van EXPRESSIE die altijd diep in mij leeft en met enige regelmaat vind ik nog nieuwe plekken waar het leuk en gezellig is. En zeker als het overdag dansen is!! Dus kwamen we voor het eerst op Wooperland met mijn favoriete dansvriendinnen, die staat alvast in de agenda voor 2024.

En met Nicky's Place starten we in het Oosten in Apeldoorn met Wereld Vrede Meditatie 2x per maand op vrijdagavond, om in contact te komen met de mensen.

Wil je meer lezen over de Grote Trek naar het Oosten ga dan naar Samenwerkennederland en [kijk bij de blogs](#).

Ik ga vanaf nu regelmatig schrijven over de verhuizing.

Lieve groet van Nicole 26-12-2023

Ook een feestje waard is mijn betrekking bij de provincie Noord-Holland, deze herfst ben ik 25 jaar in dienst, ik vroeg mij af waar vliegt de tijd naartoe... en ja het antwoord is helder en simpel. Ik heb grotendeels mijn zoons alleen opgevoed en er moest brood op de plank en het liefst met beleg, en de overheid is een goede werkgever!

En de ontwikkeling van Nicky's Place en mijn praktijk kon daarnaast GROEIEN tot wat het nu sinds 1999 is geworden.

Op de foto met mijn 25 jarige oorkonde om.



Mama heeft wel enige weken geleden met een val in haar kamer haar linker bovenarm gebroken, maar de breuk heelt goed en ze heeft steeds minder pijn. Alleen moet ze nu wel alles vragen en overal hulp voor aannemen, dat is lastig op deze leeftijd, maar ze doet het goed.

Ondertussen heb ik ook nog diverse studies gevolgd, de opleiding voor beleidsbemiddelaar is afgerond en samen met twee collega's gaan wij een team vormen en complexe problemen tussen overheid, ondernemers en bewoners vlot trekken en weer in beweging brengen.

En zoals je kunt zien op de kaart ben ik nu zelfstandig trouwambtenaar en kan ik op mijn eigen originele wijze in deze toga een huwelijk SPIRITUEEL inzegenen. Hebben jullie een ritueel wat ik mag bekrachtigen? Neem contact met mij op. Dit kan ook een tweede keer met dezelfde partner zijn.



DCA Apeldoorn.
Prinses Beatrixlaan 240



WERELD VREDE MEDITATIE
in Apeldoorn

2x per maand op vrijdagavond vanaf 12 januari 2024

Samen mediteren voor wereldvrede, (leren) ontspannen, de week los laten, het weekend starten, gronden en aarden in het Hier en NU.

Aanvang 20.00 – 21.30 uur.
Deur open 19.30 uur

Toegang € 12,50 per keer

Of mail naar nickysplace@gmail.com of bel Nicole 06-41041509

Praktische informatie:

Prijs is inclusief thee en wat lekkers.
We zitten op stoelen OF als je dat wilt, neem je eigen matje of zitkussentje of poefje mee.

Thérèse die nu alweer de 93 heeft aangetikt woont nog steeds zelfstandig en met haar voer ik fijne gesprekken over onze 25 jarige vriendschap en beoefen ik mantelzorg in een nieuwe vorm.

Helaas is zij op dit moment veel misselijk en er volgt een bloedonderzoek. Gelukkig heb ik thuiszorg kunnen inkopen. Een professioneel team wat 2x per dag langs komt en een vinger aan de pols houdt.



N. J. M. H. van Olderen
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem
T: 023-5321009, M: 06-41041509

mail: nickysplace@gmail.com
www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.nicolevanolderen.nl
www.fantasyislandmassage.nl



Het jaar loopt ten einde ik stuur jullie een vanuit het HART geschreven wens: zorg goed voor elkaar, blijf lief en respectvol tegen de ander, vertrouw erop dat alles op zijn of haar pootjes terecht komt, blijf lachen!

Tel je zegeningen, houdt je focus op je doelen, volg je HART. Voor 2024 wens ik je veel stralende ontmoetingen, nieuwe avonturen. GEZONDHEID en OVERVLOED van het positieve wat je aan wilt trekken.

Stralende groet van Nicole

Uitschrijven / Gegevens wijzigen



Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>
Aan: marjon-shalom@hotmail.com

28 december 2023 om 09:57

H A R T E groet van Nicole van Olderen
06-41041509
websites:
nicolevanolderen.nl
nickysplace.nl
samenwerkennederland.nl
fantasyislandmassage.nl

----- Doorgestuurd bericht -----

Onderwerp: Verhuizen - even bijpraten - Wereld Vrede Meditatie in Apeldoorn

Datum: Tue, 26 Dec 2023 12:03:39 +0100

Van: Nicole van Olderen <nickysplace@gmail.com>

Aan: nickysagency@gmail.com

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]