

Onderwerp: 25 jaar Nicky's Place * nieuwe stichting * avonden in Apeldoorn

Van: Nicky's Place Haarlem <nickysplace@gmail.com>

Datum: 18-2-2024 13:00

Aan: nickysplace@gmail.com

**N I E U W S van Nicky's Place
en Nicole van Olderen**

~* 25 jaar Nicky's Place *~

*** Een nieuwe start in Apeldoorn**

*** Een stichting voor kansarme kinderen**

*** De grote verhuizing**

*** Spirituele middag bij jou thuis**

*** Blog #3: de grote reis naar het oosten**



Een moment van meditatie en gebed.

Lieve mensen,

En op deze dag in de maand februari 2024 vier ik het 25 jarig bestaan van mijn bedrijf Nicky's Place. Ongelofelijk zoveel jaar geleden alweer dat ik met mijn rolkoffer door de Grote Houtstraat liep naar hotel Amadeus op de Grote Markt om daar te beginnen met spiritueel café.

Hier is de digitale nieuwsbrief weer in je postvak. En ik ben blij dat ik van alles met jullie kan delen over de ontwikkelingen rondom de verhuizing en mijn nieuwe start in Apeldoorn.

Met mijn bedrijf samenwerkennederland verzamel ik allerlei nuttige informatie die ik zelf terug wil kunnen vinden. Waarbij ik natuurlijk hoop dat jullie van mijn Nickypedia 😊 gebruik maken.

Als je voelt dat je "erbij wilt horen" kun je een gratis visitekaartje laten plaatsen.

En ik heb zojuist weer even drie kaartjes voor mijzelf getrokken op HIP HOP, mijn inzicht en orakel platform, fantastisch zo raak waren ze weer!

H A R T E groet van Nicole van Olderen

Contact? Mail naar nickysplace@gmail.com of bel Nicole 06-41041509

N. J. M. H. van Olderen
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem
T: 023-5321009, M: 06-41041509

mail: nickysplace@gmail.com
www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.nicolevanolderen.nl
www.fantasyislandmassage.nl

25 jaar Nicky's Place

In 1999 begonnen: Het was een dappere start van een lange reis door het land van de spirituele mensen. Meer dan 60 beurzen heb ik de afgelopen jaren georganiseerd in Haarlem en Oudkarspel, en ook in Amsterdam, de Kwakel, Hoofddorp en waarschijnlijk ben ik nog wel een plaats vergeten.

Spirituele reizen georganiseerd naar Mallorca, midweken in Drenthe, workshops over allerlei onderwerpen ter verdieping van jouw zesde zintuig. Lezingen met vele gastsprekers. Trainingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

Jaartrainingen mediumschap, massage opleidingen gevolgd en gegeven. Een fantastische reis heb ik gemaakt met Nicky's Place in 25 jaar.

En sinds januari 2024 organiseer ik in Apeldoorn spirituele avonden 2x per maand op vrijdag.



De eerste lijst met deelnemers van 17 februari 1999

Nicky's Place in Apeldoorn

Apeldoorn, vrijdag 23 februari, een avond Numerologie met Nicole van Olderen. Een avond vol inzichten, aan de hand van jouw geboortedatum geeft Nicole een korte beschrijving van jouw levenspad en zie je waar je dit jaar de kracht en energie kunt laten stromen.

Locatie: DCA, Prinses Beatrixlaan 240, 7312 AA Apeldoorn
Aanvang 20.00 – 21.30 uur. Deur open 19.30 uur. Toegang € 12,50 per keer

Praktische informatie: Prijs is inclusief thee en wat lekkers.
We zitten op stoelen OF als je dat wilt, neem je eigen zitkussentje of poefje mee.

Kijk op www.nickysplace.nl
Of mail naar nickysplace@gmail.com of bel Nicole 06-41041509

Oproep: wij hebben nog plaats voor twee zaalassistenten, heb je interesse? Bel of mail Nicole!

Volgende avonden zijn:
Apeldoorn, vrijdag 8 maart, een avond Mediumschap met Nicole van Olderen.
Een avond vol mogelijkheden met inzichten op je levenspad, luister naar de berichten vanuit de Spiritworld en voel de verbondenheid tussen hier en "de andere wereld".

Apeldoorn, vrijdag 15 maart, een avond Numerologie met Nicole van Olderen.
Een avond vol mogelijkheden met inzichten, aan de hand van jouw geboortedatum geeft Nicole een korte beschrijving van jouw levenspad en zie je waar je dit jaar de kracht en energie kunt laten stromen.

Stichting voor kansarme kinderen

Het is tijd voor een nieuwe stap! Ik ga een stichting oprichten!
Te koop gezocht een erf met boerderij en schuren!

Ik heb een droom! Wonen en werken op een bestaand erf.
Mijn naam is Nicole van Olderen en ik woon nu nog in Noord-Holland, Haarlem, en werk bij de statengriffie. Ik ben 61 jaar en ga de stap maken om in het oosten van het land te gaan wonen en werken. In de omgeving van de Stedendriehoek, Apeldoorn, Deventer en Zutphen.
Ik heb een stichting opgericht voor kansarme kinderen.

De stichting biedt kinderen die het niet zo breed hebben de praktische hulp die nodig is om op school en in de maatschappij mee te kunnen draaien.

- 1) Zoals een nieuwe rugtas, gymkleding, een warme jas. En op je verjaardag een verjaardagspartijtje, en een cadeautje.
- 2) Een buitenschoolse opvang eventueel met een warme maaltijd, waarbij de focus ligt op sociale vaardigheden en normen en waarden.
- 3) Ondersteuning voor de ouders.

Wilt u meedenken om deze droom werkelijkheid te maken? Neem dan contact met mij op.

De grote verhuizing naar het Oosten

De dozenstroom loopt gestaag door, elke week verplaats ik volle dozen van de 2^e etage naar de begane grond in mijn huis.

Twee keer per maand rijd ik naar Apeldoorn naar de opslag om deze dozen daar achter te laten.



Gecodeerd met kleur en nummers en dat weer in een spreadsheet verwerkt.

Ja al heb ik in eenenveertig jaar nog niet verhuisd ik kan mijzelf wel praktisch ondersteunen om het overzichtelijk te houden.



2x per maand op vrijdagavond in Apeldoorn

Aanvang 20.00 – 21.30 uur.
Deur open 19.30 uur

Toegang € 12,50 per keer

Of mail naar nickysplace@gmail.com of bel Nicole 06-41041509

Praktische informatie:

Prijs is inclusief thee en wat lekkers.
We zitten op stoelen OF als je dat wilt neem je eigen zitkussentje of poefje mee.

Gebouw DCA, Prinses Beatrixlaan 240, 7312 AA Apeldoorn

Ruimte in de agenda

De agenda voor de komende maanden raakt al aardig gevuld, wil je nog een afspraak voor een consult, massage of healing? Of een huiskamerbijeenkomst organiseren?

Kijk dan even bij de agenda op de website naar de mogelijkheden. [LINK](#)

Spirituele middag bij jullie thuis

Huiskamerbijeenkomst: Ik word door jou uitgenodigd om een middag of een avond te verzorgen. Ik zal dat een beetje toelichten. Ik ben drie uur bij jou thuis aan het werk, jij regelt de visite, max 6 mensen. Vaak is het familie of vrienden of vriendinnen die interesse hebben in het paranormale, in het spirituele. Nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal in de onzichtbare wereld van de intuïtie en het gevoel zich afspeelt. Vaak hebben de mensen vragen over ervaringen die zij zelf hebben meegemaakt en willen dat graag uitgelegd krijgen.

Die vragen kun je allemaal stellen en voorbeelden zijn zelfs heel fijn om uit te leggen. Ik stem af met de engelen, gidsen, helpers en overleden als daar behoefte aan is. Ik neem altijd diverse kaartendecks mee om jullie een kaartje te laten trekken. Ik reken je numerologie uit en kan je daarbij een soort van plattegrond van je leven maken en deze aan je uitleggen. Daardoor begrijp je sommige stappen in je leven beter en herken je ze als je ze tegenkomt.

DUS... het is een zelf in te vullen programma waarbij iedere bijeenkomst op jullie

vragen en wensen is afgestemd.

Lijkt het jullie leuk om dit eens mee te maken? Zoek een paar data met jullie groepje en ik kom bij jullie thuis!

Lieve spirituele groet van Nicole van Olderen, medium.

[Kijk hier voor meer informatie](#)

BLOG #3: de grote reis naar het Oosten

Apeldoorn, avond mediumschap op vrijdag 9 februari 2024!

Het begon allemaal met de opmerking van Annemarie Peters, een collega die twee jaar geleden vanuit Haarlem naar Apeldoorn is verhuisd. Zij zei waarom doe je geen avond mediumschap zoals je dat altijd in Haarlem deed? En daar begon de verandering in mij zich in beweging te zetten. En ik ben op 4 februari naar Apeldoorn en Brummen gereden en heb alle posters vervangen om aan te kondigen dat ik een avond Mediumschap met inzicht op je levenspad ga geven. Ondertussen heeft Annemarie haar hele netwerk uitgenodigd en stroomden de aanmeldingen via de mail binnen.

Het werd ontzettend spannend of er nou 6 of meer bezoekers aanwezig zouden zijn. Dus ik besloot het gewoon "los te laten". Vrijdag 9 februari: Ik start altijd met het volladen van de Suzuki zodat ik eerst wat dozen naar de opslag kan rijden en aansluitend geef ik een invulling aan de middag. Dit keer ging ik soep eten bij een vriendin die in hartje Zutphen woont. Zij heeft voor mij allerlei huis aan huiskrantjes bewaard en diverse andere informatiebronnen dus daar kan ik mij weer in verdiepen. Ik rekende ongeveer op 20 minuten vanuit Zutphen naar Apeldoorn, maar ik moet toegeven dat ik dat niet had uitgezocht.

Rond 17.30 vertrok ik met een warm vol buikje soep richting Apeldoorn. De eerste afslag was niet mogelijk vanwege een omleiding dus ik volgde de borden en het werd al donker en verderop zag ik ineens discolichten en die kwamen steeds dichterbij, met keiharde muziek, WAUW!! Carnaval richting Zutphen, en achter die trekker reed een hele hele lange file met auto's, en dat ging zo eindeloos door, trekker na trekker sloot zich aan in die rij en de auto's ertussendoor in een slakkentempo. Ik telde mijn zegeningen keer op keer. Ongelofelijk stel je voor dat ik op die andere rijbaan had gezeten, ik zou nooit en te nimmer op tijd zijn aangekomen in Apeldoorn.

Gelukkig was ik er in 35 minuten dat moet ik dus even in mijn hoofd opslaan Zutphen – Apeldoorn is 35 minuten rijden Nicole. Het eerste wat ik doe als ik binnenkom is de temperatuur van 15 graden naar 19 graden opdraaien en alle kratjes en rolkoffertje naar binnen tillen. Lichten aan, gordijnen dicht en een muziekje draaien. Ineens loop ik langs het schilderijtje en zie een grote spin half erachter vandaan zitten. Ik schrik maar niet meer zo erg als vroeger, toen was ik echt hysterisch voor spinnen, nu kan ik ze verdragen en zelfs zonder angst laten zitten. Nou zonder angst is niet helemaal waar ik moest er wel steeds naar kijken. Soms bewoog hij/zij achter het schilderijtje vandaan en dacht ik nog dat ik hem of haar zou vangen met een toetjesbakje en een stukje karton, maar alsof zij het wist kroop ze weer terug achter het lijstje.

De zaal was ingericht en rond 19:30 kwam Gees mij weer helpen met de catering voor de thee en de koekjes, waarvoor dank! Even daarna kwamen de bezoekers binnen en ik bleef maar doortellen tot het er uiteindelijk 10 werden! Ik heb een fantastische avond mediumschap mogen verzorgen, met fijne en inzichtelijke en zéér toepasbare adviezen. De bezoekers kregen een verrassingspakketje mee en ik heb iedereen een knuffel gegeven. Het was Nieuwe Maan op vrijdag 9 februari

2024, en ik heb gezaaid en ben zéér blij met alles wat mij is gegeven! Komt allen op vrijdag 23 februari naar Apeldoorn verzorg ik een avond numerologie met inzichten op je levenspad.

[Lees alle blogs over de verhuizing naar het Oosten](#)



N. J. M. H. van Olderen
Cornelissteeg 4, 2011 EA Haarlem
T: 023-5321009, M: 06-41041509

mail: nickysplace@gmail.com
www.nickysplace.nl
www.samenwerkennederland.nl
www.nicolevanolderen.nl
www.fantasyislandmassage.nl

[Uitschrijven / Gegevens wijzigen](#)